



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δ.Ο.Κ.Μ.Ε.Π.Α. πραγματοποίησε για τα μέλη του ΚΑΠΗ ένα υπέροχο ταξίδι στις 19 - 23 Απριλίου. Αυτή τη φορά εκτός συνόρων, στην καταπράσινη Βουλγαρία. Μετά από ενδιάμεσες στάσεις για ξεκούραση, φτάσαμε αργά το απόγευμα στη Σόφια, την πρωτεύουσα της χώρας, χτισμένη στους πρόποδες του όρους Βίτοσα. Η διαμονή μας στο πολυτελές ξενοδοχείο Ramada princess. Την επόμενη ημέρα ξεκινήσαμε με τον ξεναγό μας για να γνωρίσουμε την πόλη με τις πλατιές λιθόστρωτες λεωφόρους και τα μεγάλα πάρκα. Επισκεφθήκαμε τον εντυπωσιακό καθεδρικό ναό του Alexander Nevski, το πιο φημισμένο αξιοθέατο και έναν από τους μεγαλύτερους ναούς της Ορθόδοξης εκκλησίας, το εντυπωσιακό οκταώροφο κτήριο το "Εθνικό Παλάτι Πολιτισμού", που αποτελεί πυλώνα των πολιτιστικών δρώμενων στην πόλη, το Εθνικό Θέατρο Ivan Vazon που θυμίζει αρχαιοελληνικό κτήριο με τις έξι μαρμαρίνες στήλες που απεικονίζουν τον Απόλλωνα και τις μούσες, την υπέροχη ρωσική εκκλησία του Αγίου Νικολάου με την ιδιαίτερη διακόσμησή της. Θαυμάσαμε και άλλα σημαντικά μνημεία, όπως το άγαλμα της Αγίας Σοφίας, το μνημείο του Σοβιετικού στρατού, τα αρχαία ευρήματα της πόλης με το όνομα Serdica, κάτω από τον σταθμό μετρό του κέντρου. Η περιήγησή μας τελείωσε με βόλτα για καφέ και παγωτό στη Λεωφόρο Vitosha.

Την επόμενη ημέρα επισκεφθήκαμε την πανέμορφη Φιλιπούπολη. Ξεναγηθήκαμε στην παλιά πόλη, πραγματικά μοναδική λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής της. Θαυμάσαμε τα υπέροχα σπίτια, τις εντυπωσιακές πύλες, το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Ρωμαϊκό θέατρο. Προσκυνήσαμε στην εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, με την εκπληκτική εξωτερική εικονογράφηση και απολαύσαμε την πολύωρη βόλτα μας στον κεντρικό πεζόδρομο της πόλης, πριν την επιστροφή μας στη Σόφια. Την προτελευταία ημέρα αναχωρώντας για τις Σέρρες, μέσα από μια καταπράσινη διαδρομή φτάσαμε στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη της Ρίλα, που το 1983 ανακηρύχθηκε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Ένα αριστούργημα, με την πλακόστρωτη αυλή, τα αιωνόβια δέντρα και τον ναό. Είναι χτισμένο στη μεγαλύτερη οροσειρά της Βουλγαρίας, τη Ρίλα μέσα σε μία καταπράσινη κοιλάδα, δίπλα στον ποταμό Ρίλσκα. Τελευταία στάση πριν τον συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα, στο όμορφο παραθεριστικό κέντρο της Βουλγαρίας, το Σαντάνσκι, με τις κρεμαστές γέφυρες και το γραφικό καταπράσινο πάρκο "Σβέτι Βρατς". Αργά το απόγευμα φτάσαμε στο ξενοδοχείο μας "Philippos Xenia" στις Σέρρες και απολαύσαμε μια όμορφη βραδιά με υπέροχο φαγητό, μουσική και χορό! Την τελευταία ημέρα μετά από τη βόλτα μας στην πόλη των Σερρών, αναχωρήσαμε για την πόλη μας με τις πιο όμορφες εντυπώσεις!

Ήταν ένα αξέχαστο ταξίδι με σύμμαχό μας τον ανοιξιάτικο καιρό!

Αθανάσιος Βαλυράκης
Πρόεδρος